

# zaanlands lyceum

havo

atheneum

gymnasium



**KLAS 1**



# welkom



“Nieuwe vrienden maken ging heel snel, omdat we in de klas allemaal nieuw waren”



## Hallo groep 8!

Kies je voor het Zaanlands Lyceum, dan kies je voor **sfeer** en **goed onderwijs** op een **groene plek** in de stad. We vinden het erg belangrijk dat jij je gelijk thuis voelt op onze school en dat je alle ruimte krijgt om je te ontwikkelen. We leren van en met elkaar. Leerlingen uit verschillende klassen doen veel samen, zo ontmoet je nieuwe vrienden en raak je snel gewend op school.

Je kunt pas **goed leren** als je weet wat er van je verwacht wordt. Daarom hebben we duidelijke regels die zorgen voor **rust en veiligheid**. Dat geeft jou alle ruimte om een **leuke schooltijd** te hebben. Als je erg goed bent in een vak, mag je sneller doorwerken, andere onderwerpen onderzoeken of het vak in een hogere klas volgen.

*Samen leren en presteren in een overzichtelijk gebouw met veel licht, dát is het Zaanlands Lyceum.*

# klassen



Het Zaanlands Lyceum heeft 5 verschillende eerste klassen:

> havo/vwo > atheneum & atheneum bèta+ > gymnasium & gymnasium bèta+

## Brugklas havo/vwo

Heb je havo- of havo-/vwo-advies? Dan kom je in de gemengde brugklas havo/vwo. Aan het einde van de brugklas bekijken we welke richting het beste bij jou past: havo of atheneum. Je kunt zelfs doorstromen naar 2 gymnasium!

## Atheneum

Op het atheneum ga je sneller door de stof en krijg je meer verdieping. In 1 atheneum krijg je dezelfde vakken als in de brugklas havo/vwo. Heb je interesse in het gymnasium? Aan het einde van het jaar bekijken we of je kunt doorstromen naar 2 gymnasium.

## Gymnasium

*Heb je veel interesses?  
Heb je er plezier in om niet alleen het juiste antwoord te geven, maar ook een goede vraag te bedenken?  
Heb je vwo-advies en ben jij toe aan meer uitdaging?*

Dan is het gymnasium op het Zaanlands Lyceum misschien iets voor jou. Je volgt er vakken die je op het atheneum niet hebt. In de eerste klas volg je het vak Latijn, de taal van de Romeinen. In klas 2 krijg je ook Grieks. Bij Latijn en Grieks horen ook mythologie en cultuur. Cultuur gaat over hoe de Romeinen en Grieken leefden, wat ze maakten en wat ze dachten.

*Gymnasium, wat kun je ermee?*  
Alles! Het gymnasium is een verrijking voor je ontwikkeling. Je leert op een hoog niveau te denken. Met je gymnasiumdiploma kun je elke opleiding gaan doen die je wilt. De meeste leerlingen kiezen voor een studie aan de universiteit. Het voordeel is dat je op het gymnasium al geleerd hebt om op een wetenschappelijke manier te denken. Onze gymnasiumleerlingen doen samen veel bijzondere activiteiten naast de lessen. Je gaat regelmatig naar een theatervoorstelling of op excursie. In de vijfde klas gaat de groep samen een week naar Rome.



## Bètaplus

Leerlingen met een vwo-advies kunnen kiezen voor de bèta+ klas, zowel op het gymnasium als op het atheneum. Je krijgt dan vanaf de eerste klas het vak physics. Als je interesse hebt voor natuurkunde, wiskunde, scheikunde en sterrenkunde ben je in de lessen physics helemaal op je plek.

In de eerste lessen komen de basis termen van het heelal en dus ook het 'periodiek systeem van de elementen' aan bod. Gedurende het jaar discussiëren we in de les over de wereldbeelden van Copernicus en Aristoteles. Je gaat je verdiepen in het leven van een ster en doet onderzoek naar de elektrische stroomkring. Het gevarieerde programma biedt ook ruimte om zelf onderwerpen aan te dragen.



## Vakken in leerjaar 1

- > Nederlands
- > Engels
- > Frans
- > wiskunde
- > geschiedenis
- > aardrijkskunde
- > science
- > kunst
- > techniek
- > lichamelijke opvoeding
- > lyceumuren
- > studieles

### Bètaplusklas

Physics in plaats van science

### Gymnasium

+ Latijn

*Je volgt evenveel lessen per week als de andere eerste klassen*



“**In de eerste les wiskunde leerden we tekenen met de geodriehoek en een passer, het was meteen mijn favoriete vak**”

# lessen... en verder?

## Een heleboel!

Tijdens de lyceumuren kies je voor vakken als Spaans, extra sport, dans, theater, schaken of schilderen.

Naast de lessen zijn er leuke activiteiten als schoolfeesten, filmavonden en theaterbezoek. Ook kun je schrijven voor de schoolkrant of meedoen aan het schooltoneel of debatwedstrijden.

“ Bij Kunst leer je dat je alles kunt creëren wat je wilt, zolang je maar droomt en durft ”

## Leren Leren

Huiswerk is voor elke brugklasser nieuw en spannend.

Dat begrijpen we heel goed.

Daarom bouwen we het huiswerk langzaam op.

Je krijgt elke week een studieles van je mentor waarin je leert hoe je het huiswerk moet aanpakken.

Je krijgt hulp bij het leren voor toetsen en je leert plannen met de Plenda. Je kunt je ook opgeven voor de huiswerkklas, daar kun je na schooltijd rustig huiswerk maken.



## Juniormentoren

Elke klas heeft een mentor. Dat is een docent die je helpt en begeleidt bij alles wat met je nieuwe schooltijd te maken heeft. Ook heeft elke klas twee juniormentoren, dat zijn leerlingen uit de bovenbouw die meegaan op kamp en jullie handige tips en trics geven voor een goede start op je nieuwe school.

## Kamp

Op het Zaanlands Lyceum ontmoet je nieuwe kinderen van veel verschillende basisscholen. Dat is best spannend en je wilt natuurlijk snel nieuwe vrienden maken. Daarom ga je in september met je klas drie dagen op kamp, zodat je elkaar goed leert kennen.

Sextus Tarquinius verliefd  
Dum omnes nocte dormiunt, Sextus e  
cepit. Clam cubiculum Lucretiae intrav  
dixit: "Tace, Lucretia. Sextus  
Videsne hu

# begaafdheidsprofielschool

Het Zaanlands Lyceum is een officiële Begaafdheidsprofielschool. Dat betekent dat de school oog heeft voor leerlingen die meer aankunnen dan de gemiddelde leerling. Voor deze leerlingen bestaan mogelijkheden om zowel binnen als buiten de les extra onderwijs te volgen.

Een voorbeeld hiervan is het Traject op Maat.

Als je erg goed bent in een vak, krijg je voor dat vak deels een eigen programma aangeboden.

Andere voorbeelden zijn:

- onderwijs voor 10-jarigen
- vakken in eigen beheer
- versneld eindexamen doen.



# ons logo



In het logo van het Zaanlands Lyceum staat Prometheus, een Titaan uit de mythen uit de Klassieke Oudheid.

Prometheus roofde het vuur van de goden en schonk het aan de mensen. Hij leerde hen allerlei toepassingen. Ze gebruikten het niet alleen om zich te verwarmen en te koken, maar ook om te smeden, om klei te bakken en er aardewerk van te maken. Dankzij het vuur konden de mensen zich

ontwikkelen. Daarmee staat het vuur symbool voor beschaving. Prometheus werd hier flink voor gestraft door de goden.

Eeuwen later werd Prometheus het symbool voor de onafhankelijke, kritische geest, voor vooruitgang door wetenschap en techniek. En dat vinden wij precies passen bij het Zaanlands Lyceum en onze leerlingen.

“ Op het Zaanlands is het altijd  
gezellig in de pauze, vaak zitten  
we op de heuvels met de hele klas ”



## Waarom het Zaanlands Lyceum?

- > *goede sfeer tussen docenten en leerlingen*
- > *veel mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen*
- > *licht en kleurrijk gebouw*
- > *duidelijke regels, afspraken en verwachtingen*
- > *individuele leerroutes*

